

Haar geloof was haar houvast,  
haar gezin was haar rijkdom,  
haar vrienden waren haar leven,  
haar optimisme was haar kracht.



Mevrouw

# Yolande Vandewiele

Echtgenote van de heer Julien Claeys † 2014

Lid van Femma

Geboren te Schuiferskapelle op 25 juni 1936  
en rustig van ons heengegaan te Gent op 13 april 2022,  
gesterkt door het ziekensacrament,  
gesteund en omringd door de liefde van haar kinderen.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
van ons Mama  
tijdens de plechtige uitvaartliturgie  
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem  
op zaterdag 23 april om 10.30 uur.

Mogelijkheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10 uur in de rouwkapel van de kerk.

Na de plechtigheid begeleiden we ons Mama  
naar haar laatste rustplaats bij ons Papa.

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)

Een parochiale namis wordt opgedragen in dezelfde kerk op zondag 22 mei om 9 uur.

Dankbaar om wie Mama voor ons was en zal blijven,  
maar zo bedroefd om haar heengaan, delen u dit mee:

Marianne Claeys †

Jean-Pierre Claeys

Jean-Paul Claeys

Anne-Marie Claeys

Jean-Philippe Claeys

haar kinderen

Delen mee in ons verdriet:

haar broer, zus, schoonbroer en schoonzus  
haar neven en nichten  
de familie Vandewiele-Bonne  
de familie Claeys-De Cockere

Wij danken

haar huisarts dr. Van der Sypt  
de thuisverpleging van Joke Van der Plaetsen en collega's  
de dokters en het personeel van het UZ Gent.

Een stil moment bij ons Mama kan in het funerarium Cocquyt  
- Kasteeldreef Lovendegem, begraafplaats -  
op zondag van 11 tot 12 uur en op maandag van 18 tot 19 uur.

9920 Lovendegem, Sportstraat 34