

De heer

**Rudy De Paepe**

° 1946 † 2020

Je wandelt naar de maan  
naar de zon  
naar de sterren  
Je hand heb ik zachtjes los moeten laten  
Met zoveel pijn laat ik je gaan



De heer

# Rudy De Paepe

Echtgenoot van mevrouw Emmanuella Wullaert

Geboren te Gent op 16 mei 1946  
en van ons heengegaan  
in het AZ Jan Palfijn te Gent  
op 4 augustus 2020,  
gesteund en omringd door zijn echtgenote en zoon.

Wij nodigen u uit om samen met ons  
afscheid te nemen van Rudy  
tijdens de plechtigheid in het  
Crematorium Westlede, Smalle Heerweg 60 te Lochristi,  
op zaterdag 8 augustus om 15 uur.

Zijn asurn zal thuis met liefde bewaard worden.

Een stil moment bij Rudy kan  
in het mortuarium van het AZ Jan Palfijn  
(ingang Watersportlaan)  
tot en met vrijdag van 9 tot 19 uur.

Rudy leeft verder in de harten en de herinneringen van  
zijn echtgenote

Emmanuella Wullaert

zijn zoon

Bjorn De Paepe

zijn schoonbroers en schoonzussen

Raoul Wullaert † - Chantal Vansoye

Gustaaf Wullaert - Liliane Mandelli

Norbert De Meyer † - Jacqueline Wullaert

William Wullaert † - Liliane Forré

zijn vrienden

Wij danken oprecht

zijn huisarts dr. Wim Verstringe

dr. Steven Sas en de Palliatieve Eenheid  
van het AZ Jan Palfijn

zijn kinesiste Kathleen De Valkenaere

9940 Evergem, Klaverbeekstraat 20  
9920 Lovendegem, Kasteeldreef 23

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)

[uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be) - 09 372 03 77