

Ik verlaat hen die ik lief heb
om bij hen te zijn die ik lief had.



Mevrouw

Maria Smessaert

Echtgenote van de heer Aloïs Debbaut †

Geboren te Lovendegem op 9 mei 1933
en rustig van ons heengegaan te Waarschoot
op 13 september 2022,
gesteund en omringd door de liefde van haar familie.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid
te nemen tijdens de plechtige uitvaartliturgie
in de Sint-Bavokerk van Vinderhoute
op zaterdag 17 september om 11 uur.

Na de plechtigheid wordt oma herenigd
met haar echtgenoot en haar dochter
op de strooiweide van het kerkhof van Vinderhoute.

Een stil moment bij Maria kan in het funerarium Cocquyt
- kerkhof Lovendegem, Kasteeldreef -
op donderdag van 18 tot 19 uur.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor de lange
weg die we samen mochten gaan, delen u dit mee:

Veerle Debbaut † - Philippe Vanspeybroeck
haar dochter en schoonzoon

Sophie Vanspeybroeck - Karel Claes
Alixé, Olivia, Maurice

Stephanie Vanspeybroeck

Catherine Vanspeybroeck - Michael De Meulemeester
Leonie, August, ♥

Delphine Vanspeybroeck - Simon Meyfroot
haar klein- en achterkleinkinderen

De families Debbaut en Vanspeybroeck

Wij danken

haar huisarts, dr. Lilette Pauwels
de directie en het personeel van
Woonzorgcentrum 'De Linde' te Waarschoot.

Een parochiale namis wordt opgedragen in de kerk van
Lovendegem op zondag 16 oktober om 9 uur.

Rouwadres: Brugstraat 19, 9921 Vinderhoute

Rouwbetuijing kan ook op uitvaartcocquyt.be