

**'Een vriendelijk gezicht  
geeft overal licht'**

was haar leuze  
een leven lang.

Een leven in sterk geloof  
Een leven van geven, alles geven  
Een leven in de schaduw  
en toch altijd sterk en betrokken aanwezig  
Minzaam en moedig  
Attent, content  
Lief en dankbaar  
Een leven vol zorg en dienstbaarheid  
voor vake, voor ons allemaal, voor zovelen ...

Dank je wel en rust zacht,  
lief moeke, liefste omaatje.

Goeie vaart naar je geliefden ...



*'Lucietje'*

**Lucie Baert**

° 20-01-1929 † 24-02-2025

Zacht ingeslapen na een liefdevol afscheid

Liefste vrouw van

'Toontje' Antoon D'Haeyer † 2001

Moeke, omaatje, omaatje 'Lucie' van

Jo D'Haeyer †

Jeroen

Sofie en Jurgen Lorrez

Ferre, Mattheo en Mauro

Wally en Dirk D'Haeyer - Van Wouwe

Tom †

Tine en Jeroen Maes,

Matsu en ♥

Kaat en Niels Robbens

Wiebe en Boris

Kobe

Matteo, Helena en Ares

Zoals ze wenste nemen we afscheid  
in beperkte familiekring en wordt haar as  
uitgestrooid bij Vake, Jo en Tommeke.



Dank aan allen die mij genegen waren,  
vreugde brachten  
en mij zorgzaam omringden.

Met bijzondere dank aan:

Vriendin Mieke

Dr. Isabelle Vanderstraeten

Emke, Christina, Maaïke, Els en collega's  
van het zorgteam Lovenbos

Ellen, Jade, Debbie en collega's van het Helanteam

Sarah en collega's van het Wit-Gele Kruis