

Achter elke traan van verdriet  
schuilt een glimlach van herinnering



Mevrouw

# Leona Praet

Echtgenote van de heer Clemens Brantegem † 2014

Geboren te Wichelen op 14 februari 1925  
en rustig van ons heengegaan te Gent op 3 september 2022,  
gesterkt door het ziekensacrament,  
gesteund en omringd door haar kinderen en kleinkinderen.

Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen rond de asurn van ons Mama  
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Eligiuskerk, Sint-Eligiusstraat te Gentbrugge  
op vrijdag 9 september om 11 uur.

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.30 uur in de rouwkapel van de kerk.

U kan ons Mama een groet brengen in het mortuarium van het AZ Maria Middelaes  
tot en met woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17.30 uur,  
op dinsdag tot 20 uur.

Rouwadres:  
Uitvaartcocquyt  
t.a.v. de familie Brantegem  
Molendreef 77  
9920 Lovendegem

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)

Ons Mama is en blijft

de trotse mama van

William en Lieve Brantegem - De Rauw  
Marc en Anjes Quatacker - Brantegem  
Geert en Marianne Brantegem - Bogaert

de fiere oma van

Johan en Griet Bohy - Brantegem  
Frank en Eva Voorbogt - Brantegem  
Noël en Elke Cramer - Quatacker  
Gunther en Joke Boschmans - Quatacker  
Koen en Stefanie Brantegem - Van Caer  
Pieter en Astrid Brantegem - Thienpont  
Gert Brantegem

de lieve omi van

Max Bohy  
Sam en Lize Voorbogt  
Marie en Lili Boschmans

Wij danken

haar huisarts dr. Rita Hulstaert  
directie en personeel van het Woonzorgcentrum Weverbos  
dokters en personeel van het AZ Maria Middelaes