

Mevrouw

**Lea BOTTE**

° 1940

† 2019

Ik deed wat ik kon  
Tot ik niet meer kon



Mevrouw

# Lea BOTTE

Geboren te Gent op 18 april 1940  
en na een ongelijke strijd  
van ons heengegaan  
in het Woonzorgcentrum Lovenbos te Lovendegem  
op 11 november 2019,  
gesterkt door het gebed van de Kerk,  
gesteund en omringd door  
de liefde van haar gezin.

Wij nemen in familiekring afscheid van ons Mama.

Naar de wens van ons Mama wordt haar asurn  
bij haar zoon Randy geplaatst  
in de urnentuin  
van het Crematorium Westlede te Lochristi.

Een stil moment bij onze overledene kan  
in de afscheidsruimte  
van het funerarium Cocquyt  
na afspraak met de familie.

Zij is en blijft

de zorgzame mama en meme van

Martine Van Veerdeghem  
Kim

Danny en Christa Van Veerdeghem - Elinck  
Lina en zoontje Louis  
Jenne  
Nathalie en Stefan en dochtertje Elise  
Mario en Karl

Jouric en An Van Veerdeghem - Van der Elst  
Laura en Milo  
Dante  
Lucca

Randy Van Veerdeghem †  
Utah

Delen mee in ons verdriet:  
de families Botte, Vandamme en Van Veerdeghem

Wij danken oprecht de Huisartsenpraktijk Lo,  
de directie en het personeel van het Woonzorgcentrum  
Lovenbos in Lovendegem en de Palliatieve Eenheid.

9850 Vosselare, De Pretlaan 44  
9100 Nieuwkerken-Waas, Klompenmakerstraat 11 bus 1  
9920 Lovendegem, Bosleentje 16

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)