

Langzaam ben je van ons weggeleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zoveel pijn



De heer

Erik De Graeve

Echtgenoot van mevrouw Bernarda Ardinois

Geboren te Gent op 21 juni 1943
en rustig van ons heengegaan
in het UZ te Gent op 13 juli 2020,
gesteund en omringd door de liefde van zijn gezin.

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen van Erik
tijdens de plechtigheid
in de Sint-Bavokerk van Vinderhoute
op zaterdag 18 juli om 11 uur.

Uw deelname aan de offergang beschouwen wij
als uw rouwbetuiging aan de familie.

Daarna begeleiden we Erik
naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats van Vinderhoute.

Een stil moment bij Erik kan in het funerarium Cocquyt
(kerkhof Lovendegem)
op donderdag van 18 tot 19 uur.

Dankbaar om wat hij voor ons betekende,
maar bedroefd om het afscheid,
delen u dit mee:

Bernarda Ardinois

zijn echtgenote

Karolien De Graeve en vriend

Aurélie en Pieterjan
Charlie
Andreas

Anja De Graeve en Eric De Cock

Laurids
Hester

zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

Zijn zus, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten

De families De Graeve-Pieters en Ardinois-De Cooman

Een woord van dank aan

het Doktershuis-Vinderhoute
zijn thuisverpleegster Ginette D'Hooge
de dokters en het personeel van het
UZ Gent-Dienst Neurochirurgie

Rouwadres:

9921 Vinderhoute, Bergstraat 4

Rouwbetuiging kan op uitvaartcocquyt.be