

De zon scheen, de bloemen bloeiden
De vogels floten
En toen ... werd het stil



Mevrouw

Denise De Reu

Echtgenote van de heer Iwan Claeys

Geboren te Gent op 15 juni 1939
en onverwacht van ons heengegaan te Gent
op 12 april 2024.

Denise / mama / oma werd gesterkt door de ziekenzalving,
gesteund en omringd door de liefde van haar naaste familie.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
rond de asurn van Denise
tijdens de plechtigheid in Meditorium Lemée,
Tieltsesteenweg 28 in Eeklo
op **zaterdag 20 april om 11 uur**.

Na de plechtigheid plaatsen we haar asurn in het urnengraf
op de begraafplaats van Lovendegem.

Denise / mama / oma leeft verder in het hart van

Iwan Claeys

haar echtgenoot

Ann Claeys en Yves Regniers

haar dochter en schoonzoon

Rinske Regniers

Laura Regniers

haar kleinkinderen

Delen mee in ons verdriet

haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten
de families De Reu - Galle en Claeys - Martens

Wij danken

haar huisarts dr. Eric Maenhout
directie en personeel van Residentie Lovenbos

Wie Denise nog een laatste keer wil omringen,
is welkom in de rouwkamer van Uitvaartcocquyt
- kerkhof Lovendegem, Kasteeldreef -
op dinsdag en woensdag van 18 tot 19 uur.

Rouwadres

9920 Lovendegem, Grote Baan 190 / E002

Rouwbetuyging kan ook op Uitvaartcocquyt.be