

De familie Depreeuw dankt u
voor uw aanwezigheid, gebed
en gevoelens van genegenheid.

uitvaartcocquyt.be



Liefdevol aandenken aan



De heer

Willy Depreeuw

Zoon van wijlen de heer en mevrouw
Eugène en Renilde Depreeuw - Van Elslande

Geboren te Ieper op 7 maart 1939
en onverwacht van ons heengegaan
te Assebroek op 17 juni 2024.

Willy was een man van weinig woorden maar die altijd welgezind en zonder klagen door het leven ging. Op de hoeve in Assebroek, waar hij op 18-jarige leeftijd introk, verzorgde en genoot hij gedurende 33 jaar van de dieren en hielp bij allerlei werken. Van een reisje, samen met zijn zussen en schoonbroers, kon hij ten volle genieten en het liefst in het met veel sneeuw bedekte gebergte. Hij hield enorm veel van familiefeestjes en bijeenkomsten met lekker eten. Af en toe een restaurantbezoekje kon hij ook geweldig appreciëren.

Dank voor de goede zorgen van broer en schoonzus, zussen en schoonbroers voor de 2-wekelijkse en later maandelijkse weekends bij hen thuis en dit gedurende 40 jaar.

Dank aan de familie Janssens voor hun vriendschap, zorg en hulp in nood.

Dank aan familie zorg voor de hulp in zijn huishouden, dit gedurende de laatste jaren.

Lieve broer, schoonbroer en nonkel, wij zijn je dankbaar voor je eenvoud, je werkkraft, je vriendelijkheid, je genegenheid en je moed, ook in je laatste levensjaren.

Rust nu maar zacht. Je hebt vast en zeker de hemel verdiend.

De talrijke herinneringen zijn heel mooi en wij zullen je nooit vergeten!

Tot weerziens.