

*Degenen die we liefhebben
verdwijnen niet uit ons leven.*

*Ze lopen met ons mee.
Ongezien, ongehoord, gemist,
maar toch altijd dichtbij
en in ons geliefd.*



Liefdevol aandenken aan



De heer

Valère Van Roelenbosch

Geboren te Vinderhoute op 20 november 1949
en rustig van ons heengegaan te Gent
op 6 oktober 2023.

Valère werd gesteund en gesterkt
door het gebed van de Kerk,
omringd door zijn dochter en haar gezin.

De familie dankt u
voor uw steun en medeleven.

Je vader

*Afscheid nemen van je vader,
je rots, je trotse pa.
Steeds meer ga je op hem lijken,
steeds meer doe je hem na.*

*Dat nooit meer, dat doet je pijn
en je verdriet is meer dan groot.
Maar wie of wat je liefhebt
gaat niet echt, nooit echt dood.*