



Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

Rosette De Weirdt

Echtgenote van
de heer Raoul Van Oyen † 1988

Lid van Okra

Geboren te Lovendegem
op 25 november 1935
en na een ongelijke strijd
van ons heengegaan te Gent
op 10 januari 2025.

Haar zoon en de familie danken u
voor uw medeleven.

Ode aan mijn moeder

Moeder, jij leerde mij zoveel dingen
Dat zijn nu allemaal herinneringen
Die ik samen en ieder apart
Koester, heel diep in mijn hart
Jij leerde mij lopen, lachen en zingen
Met jou kon ik praten over zoveel dingen.

Zoveel dingen, zoveel herinneringen

Jij gaf me normen en waarden
Die me soms wel eens bezwaarden
Maar nu probeer te zien als giften, gaven
Die mij in mijn verdere leven staven
Zoveel dingen, die ik door jou ken
Mij ook maakten tot wie ik nu ben.

Zoveel dingen, zoveel herinneringen

Voor mijn gevoel was jij altijd daar
Moeder, hoe speelde je dat toch klaar
In tijden dat ik het moeilijk kreeg
was jij degene die mij steunde en zweeg
Over wat ik jou in vertrouwen vertelde
En wat mij toentertijd zo kwelde

Zoveel dingen, zoveel herinneringen

O, moeder, ik heb nog zoveel vragen in dit leven
Waar jij me nooit meer een antwoord op zult geven
Ik weet nu ook: Het afsnijden doet niet zo'n pijn
Als wel het afgesneden zijn..