



Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

Rita Verstraete

Echtgenote van de heer Firmin Van Laere

Voormalig kernlid KAV Lovendegem

Geboren te Drongen op 30 augustus 1946
en rustig van ons heengegaan
te Zomergem op 12 februari 2024.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Als ...

Als ik het niet meer wist,
dan gaven jullie mij een hand.
Jullie leidden me
door dit verwarrende land.

Als ik het niet meer kon,
lieten jullie me zien hoe het moest.
Jullie hielpen me
en lieten zien hoe jullie het deden.

Als ik het niet meer begreep
en jullie woorden niet snapte,
herhaalden jullie het zo dikwijls
in een taal die ik snapte.

Als ik in mijn verwardheid
niet meer wist wie jullie waren,
dan hielden jullie me vast
en jullie lieten me voelen dat jullie me wel herkenden.

Als dan de dag komt dat ik er niet meer ben,
als ik afscheid genomen heb,
willen jullie dan vergeten dat ik jullie vergat?
En mij herinneren zoals ik was,
voordat de ziekte bezit nam van mijn geheugen?