



Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

Ria Neiryndck

Echtgenote van de heer John Boulez

Leerkracht en directie op rust
Basisschool 'Ten Dries' Landegem

GON-leerkracht op rust

Geboren te Lovendegem op 22 oktober 1953
en rustig van ons heengegaan
te Lovendegem op 14 februari 2024.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Het licht verdreef de donkerte en de nieuwe dag
beloofde vriendschap en liefde, de wereld rond.
Valentijn zou komen maar het was ook Aswoensdag.
Een dag van vreugde maar ook van stof en as.
Op haar kamer bleef de deur op een kier
en stilte zweefde langs de muren.
Stemmen zwegen en ogen drukten droefheid uit.
Maar ginds, boven de bomen uit, blonk een lichtstraal ...
Ria zweefde naar de eeuwige stilte van God.
Met open armen en een warme glimlach zal zij ontvangen worden
door hen die zij zo liefhad.
Haar geest zal helder en klaar worden en herinneringen en gezichten
zal ze herkennen.
Het waren zware tijden, de laatste jaren ...
De knappe leerkracht, vol werklust met de leerlingen met een beperking,
kreeg langzaam een sluiert in het hoofd
en dieper en dieper zakte haar geest ... naar de oneindigheid.
Stapje voor stapje verloor zij haar eigenheid ...
't Was Ria niet meer.
Als jong meisje kon zij spelen met de buurmeisjes, urenlang ...
als studente was zij sterk ... als moeder een voorbeeld.
Zij kon genieten van de bergen en de zee en een glaasje cava
dronk zij graag mee.
Zij leefde in volle vreugde en toen de kleinkinderen verschenen
kende zij het opperste geluk.
Het mocht niet blijven duren. Een goede moeder moest gaan ...
"En op een dag is alles afgelegd.
Van wat het leven vergt, blijft dat het moeilijkste.
Vasthouden, nog één keer.
Loslaten dan. En weg zien gaan, alleen,
voorbij de laatste bocht.
Voorbij de laatste tedere omhelzing".

Dag Ria, dag ma, dag oma ... dag zus ... wij zullen u missen.