



Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

# Mireille Moreels

Echtgenote van de heer Marc Willems

Geboren te Gent op 28 augustus 1951  
en rustig van ons heengegaan te Gent  
op 8 maart 2024.

Mireille werd gesterkt door het gebed  
van de Kerk, gesteund door haar mama  
en omringd door haar echtgenoot.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Zeven maal om de aarde te gaan,  
als het zou moeten op handen en voeten;  
zeven maal om die éne te groeten  
die daar lachend te wachten zou staan.  
Zeven maal om de aarde te gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,  
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,  
kon uit de dood ik die éne doen keren.

Zeven maal over de zeeën gaan -  
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

Rust zacht, Mireille ...