

Liefdevol aandenken aan



Marijke Saelens

° 4 maart 1952 † 13 maart 2024

Marijke was sinds 1964 gekend en geliefd
door iedereen in de Triangel.

Ze zal een grote leegte achterlaten,
maar de vele anekdotes over haar
zullen blijvend zijn.

De familie en de Goudvink
danken u voor uw medeleven.

Lieve Marijke;

Vandaag nemen we afscheid van jou.
Doorheen de jaren werd je
een vaste waarde binnen de Triangel.
Geliefd en gekend door zoveel gezichten.
Je gaf iedereen een goededag, zwaaide
en sloot mensen snel in jouw hart.

De Goudvink wordt weer een tikkeltje stiller.
Jouw plaatsje aan het raam blijft leeg.
Maar vergeten doen we je nooit.
We gooien jou een dikke kus
en nemen je mee in onze herinneringen.

Moge je bij jouw Jezus zijn,
een portootje in de hand,
opkijkend naar de zon,
op een mooi terrasje, waar het nooit regent.