

Norbert De Stoop

haar echtgenoot

Sibylle De Stoop - Didier Dobbelaere

Laurens en Justine

Lisette

Eline en Birger

Alexia

Isabella De Stoop - Yves Naessens

Julie en Nico

Lewis

Fleur en Dylan

Steve De Stoop - Sofie De Buck

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jeanine Duslier

haar zus

danken u voor uw medeleven.



Mevrouw
Josina Duslier

Echtgenote van de heer Norbert De Stoop

Gewezen zaakvoester Kapsalon De Stoop

Geboren te Gent op 9 november 1943
en na een lange, ongelijke strijd van ons heengegaan
in het AZ Maria Middelaes te Gent
op 27 juni 2022,
gesteund door de liefde van haar gezin.

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: "Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorlags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!" -

Van middag (lang reeds was hij heengespoed)
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet.

"Waarom," zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
"Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht bedreigd?"

Glimlachend antwoordt hij: "Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan."

P.N. van Eyck