

*'Il essuiera toute larme de leurs yeux
et la mort ne sera plus; ni deuil, ni cri,
ni douleur ne sera plus'.*

Révélation 21:4



Mevrouw

Joséphine Van Buyten

Echtgenote van de heer Pierre Ysebaert † 1991

Geboren te Ransart op 14 juli 1937
en na een lange strijd, toch rustig van ons heengegaan
te Lovendegem op 12 april 2025.

Wij danken u voor uw medeleven.

EENS

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.

Je wil haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag ,
dat je haar moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen pinkt een traan.

Je weet, eens zal het gebeuren.
Je weet, eens zal zij er niet meer zijn.

Je weet, die leeftijd is er naar,
maar toch een periode is voorbij.