



Liefdevol aandenken aan



De heer

## Firmin Beirnaert

Echtgenoot van mevrouw Cecile Daneels

Lid van Okra en Samana

Geboren te Lovendegem op 29 januari 1939  
en rustig van ons heengegaan te Gent  
op 15 februari 2025.

Je medeleven en warme woorden  
zijn voor ons een grote steun, bedankt hiervoor.

De familie

Liefste paatje, allerliefste opa,  
Wij zijn dankbaar voor wat je ons hebt gegeven,  
jij was dankbaar voor wat je van het leven hebt gekregen.  
De waarden die je ons bijbracht, dragen wij verder mee.  
Zo blijf je deel van ons, al missen we je hard.

---

Als het lichaam stilaan moe is,  
't genieten minimaal,  
dan mag je zachtjes streven,  
naar het eind van je verhaal.

Ik weet dat het is mooi geweest,  
al wat je hebt geschreven,  
neem de rust die je verdient,  
die wil ik je graag geven.

Waar je nu ook heen zal gaan,  
vergeten doe ik je niet,  
ik blijf jouw glimlach koesteren,  
al heb ik veel verdriet.