



Liefdevolle herinnering aan



Mevrouw

Erna Rogiest

Medewerkster op rust
Dienstverleningscentrum De Triangel

Geboren te Sleidinge op 28 januari 1950
en na een korte, ongelijke strijd
van ons heengegaan te Gent op 28 juli 2023.

Ze werd gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door de liefde van haar gezin
en door haar zus en schoonbroer.

De familie dankt u voor uw steun en medeleven.

Lieve mama, fiere oma en dankbare zus,

Een groot verdriet en immense dankbaarheid gaan hand in hand nu we je laten gaan bij je zoon Bart die je, sinds 1996, elke dag miste. Tijdens je korte, ongelijke strijd vond je troost in de gedachte dat je bij jouw zoon mocht rusten in de stilte van de natuur. We weten dat de stilte van de natuur jouw laatste wens bewaart.

We voelen pijn, verzet en onmacht maar als we heel goed luisteren, dan zeg jij in ons hart wat jij ervan denkt, hoe jij het zou doen. Als we heel goed luisteren dan weten we dat je altijd bij ons bent, diep in ons ...

Nu we je laten gaan bij Bart, voelen we ook zoveel dankbaarheid. Dankbaar om wie je was en altijd voor ons zal blijven. Dit warm gevoel zal altijd met ons meegaan op onze levensweg. We hadden je nog zoveel willen vragen. We hadden je zo graag nog langer willen vasthouden. Maar we willen glimlachend denken aan vroeger en daarbij voelen dat je niet weg bent. Dat je verder leeft in ons hart, in de mooiste kamer van ons hart. We weten en we voelen dat jij 'onder ons' blijft. We beseffen dat morgen niet zal zijn zoals het vroeger was. Maar als we droevig zijn en het even niet meer weten, dan troosten we ons omdat je nu bij jouw Bart bent.

Rust zacht, lieve mama, fiere oma en dankbare zus.

Els