

Denk terug aan mij
maar niet in dagen van verdriet en pijn.
Denk aan mij terug hoe ik was
in de stralende zon
toen ik nog alles kon.





Liefdevolle herinnering aan

De heer

Eric Claeys

Partner van mevrouw Georgette De Paepe †

Geboren te Zomergem op 10 juli 1942
en van ons heengegaan in het AZ Alma te Eeklo
op 26 november 2021,
gesteund door de liefde van zijn familie.

De familie Claeys-Martens
dankt u voor uw medeleven.

Moge geen duisternis of ontij
je nog deren.

Moge de stilte je bedekken
als een zachte deken.

Moge jij rust vinden
onder de sterren aan de hemel.
Moge het nieuwe lentegroen
en ook de gouden herfstkleuren
over jou spreken.

Moge het vroege morgenlicht
net als het milde avondrood
je dicht bij ons brengen.

Moge in dagen van geluk
of uren van verdriet
jouw glimlach met ons meegaan
tot wij elkander zullen weerzien.

Kris Gelaude