



Juffrouw

Christel Pollet

Geboren te Brussel op 27 juni 1968
en rustig van ons heengegaan te Eeklo
op 31 december 2023.

Christel werd gesteund en omringd
door haar moeke, haar pluspapa
en haar vertrouwde begeleiders van Klaverblad 3.

De laatste dag van 2023 werd een donkere dag.

Afscheid nemen van jou doet zoveel pijn.

We lieten je los en je ging naar het Licht.

Je laat een sterrenhemel na van herinneringen.

Jouw lach verwarmde elkeens hart.

Opmerzaam keek je in het rond.

Stemmen konden je hart sneller laten slaan.

Moeke en Lucien waren je trouwe bondgenoten

op je levensweg.

Jouw aanwezigheid zal door velen gemist worden.

We laten je liefdevol los ...

Rust zacht lieve Christel

Haar moeke en haar pluspapa

Maria Van Nyverseel en Lucien Longin

Haar papa

Frans Pollet † 1989

Haar nonkel, tante, neven en nichten

Thonny Stouten en Yvette Van Nyverseel

Pascal Stouten en Anja Amerijckx en kinderen

danken u voor uw medeleven.