



Liefdevol aandenken aan



Mevrouw

Angela Vermeire

Echtgenote van de heer Leon De Baets † 2014

Lid van Okra

Geboren te Lovendegem op 2 december 1926
en rustig van ons heengegaan te Gent
op 23 januari 2024.

Mama werd gesterkt door het ziekensacrament,
omringd en gesteund door haar familie.

Wij danken u voor uw medeleven.

MA

Je hoort me, ruggelings in de stal. Ik hoef je niet te roepen.
Je handen ontvouwen zich als die van een reddende engel
en zoeken naar een opening in ons gesprek. Ze woelen.

Zo staan we tussen de dieren. Hun ogen vullen zich
met onze bewegingen als we hen hun voeder geven.
Ze gaan op in hun kauwen. Zijn er manieren om alleen

in het nu te leven? Als ze drinken, klatert het water
in de bak en spiegelt ons. De aarde in je huidkloven, is dat
de grond die ons vormde of wil jij hem kneden
naar je handen

als klei? We eindigen aan tafel. Met je schort dep je
het wondvocht. Neem nog een pistolet, zeg je, om het
te verteren. Het is zondag en we zijn buiten de tijd.

Later, ma, schenk ik je bubbels voor de grote tocht.

Paul Demets