



Liefdevolle herinnering aan



De heer

André Dubois

Echtgenoot van mevrouw Diane Dekens

Adjutant op rust

Gedecoreerd met de Gouden Medaille

van de Orde van Leopold II

Drager van meerdere militaire eretekens

Geboren te Gent op 1 november 1938
en rustig van ons heengegaan
in het AZ Maria Middelaes te Gent
op 6 februari 2023,
gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door zijn familie.

Zijn echtgenote en de familie
danken u voor uw medeleven.

Herinner mij

Herinner mij in goede tijden,

zo gezellig en zo fijn.

Herinner mij in moeilijke tijden,

wanneer ik jouw houvast kon zijn.

Herinner mij in geluk,

in vertrouwen en in kracht.

Herinner mij in warmte,

zo lief en zo zacht.

Herinner mij in liefde en muziek

en in al die mooie dromen.

Herinner mij in die levendige momenten

die nog zullen komen.

Maar herinner mij niet met verdriet,

want ook al zie je mij niet meer,

écht weg ben ik niet.