

De heer

Roland DE WITTE

° 1944 † 2019

Langzaam ben je van ons weggeleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zoveel pijn



De heer

Roland DE WITTE

Echtgenoot van mevrouw Nicole VAN LANDEGHEM
† 2016

Geboren te Evergem op 30 juli 1944
en na een lange, ongelijke strijd van ons heengegaan
in het AZ Sint-Lucas te Gent op 20 februari 2019,
gesterkt door het gebed van de Kerk,
gesteund en omringd door hen die hij zó lief had.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te
nemen rond de asurn van Roland tijdens de plechtigheid
in het Crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi
op woensdag 27 februari om 14 uur.

Het plaatsen van zijn asurn bij zijn echtgenote
in het familiegraf op de begraafplaats van Belzele
gebeurt in beperkte kring.

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie

Bedroefd om zijn heengaan, delen u dit mee :

Ann-Sophie en Micah De Witte - Heirwegh
zijn kinderen

Gilles Heirwegh
zijn kleinzootje

Arnold en Rita De Witte - Vermeiren
zijn broer en schoonzus

Julien en Mariette † Van Landeghem - Claeys,
kinderen en kleinkinderen

Raymond † en Juliette Van Landeghem - Boone,
kinderen en kleinkinderen
zijn schoonbroer, schoon-
zus, neven en nichten

De families De Witte - Dhanyns
Van Landeghem - Garcet

Met onze oprechte dank aan zijn huisarts Wim en aan
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas,
in het bijzonder de Palliatieve Eenheid.

U kan Roland een groet brengen in het mortuarium van
het AZ Sint-Lucas, op zaterdag van 10.30 tot 12 uur en van
13.30 tot 17 uur, op zondag van 10.30 tot 12 uur en op
maandag en dinsdag van 10.30 tot 12 uur en van 13.30 tot
19 uur.

9920 Lovendegem, Asterstraat 25
9940 Evergem, Potterie 1 (Ann-Sophie)
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be