



Ik zou de hele wereld in mijn armen willen nemen  
En elke mens behoeden voor zorgen en pijn  
Voor elke mens een beetje moeder en geliefde willen zijn  
Rita



Mevrouw

# Rita MESTACH

Echtgenote van de heer Erik VAN DAELE

*Gelauwerd met de Gouden Palm der Kroonorde*

Geboren te Gent op 4 augustus 1946 en zacht van ons heengegaan te Gent  
op 12 december 2018, gesterkt door haar geloof en gesteund door haar echtgenoot en familie.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem  
op zaterdag 22 december om 11 uur.

Daarna begeleiden we Rita naar haar laatste rustplaats in het familiegraf  
op de begraafplaats van Lovendegem.

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.40 uur in de rouwkapel van de kerk.

Een stil moment bij Rita kan in de afscheidsruimte (begraafplaats Lovendegem)  
op dinsdag en woensdag van 17 tot 19 uur.

Rouwadres: 9920 Lovendegem, Appensvoordestraat 115

Met droefheid delen u dit mee :

De heer Erik Van Daele  
haar dierbare echtgenoot

De heer en mevrouw Gilbert en Jeanine Mestach - Bouckaert,  
kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw Julien en Magda Baeyens - Van Daele,  
kinderen en kleinkind

De heer en mevrouw Werner † en Francine Van Daele - Bisschop,  
kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw Jean † en Beata Van Wesemael - Van Daele,  
kinderen en kleinkinderen

De heer en mevrouw Firmin en Marleen Uitterschout - Van Daele  
en kinderen

De families Mestach - Maertens

Van Daele - De Brabander

Onze oprechte dank aan haar huisarts Dr. Gerda Muylaert

de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas en van het UZ Gent

haar kinesiste Cesarina De Vidts

Rouwbetuiging kan ook op [uitvaartcocquyt.be](http://uitvaartcocquyt.be)

