

'Zelfs na mijn dood
blijf ik jullie allemaal
graag zien'

Mevrouw

Marleen detavernier

Liefdevolle Echtgenote
Tedere Mama
Fiere Moemoe

Geboren te Gent op 27 februari 1957
en na een moedige, maar ongelijke strijd
rustig van ons heengegaan
in haar woning te Vinderhoute op 30 juni 2021,
omringd door haar geliefden.

Wij hadden u graag uitgenodigd
om samen met ons afscheid te nemen
van Marleen,
maar helaas laten de huidige maatregelen dit niet toe.

Wij danken u voor uw begrip.

De asverstrooiing vindt plaats
op strooiweide A van het Crematorium.

9921 Vinderhoute, Bergstraat 14 B2

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

Marleen leeft verder in het hart en de herinnering van

haar echtgenoot

Guido Lammertyn

haar kinderen en kleinkinderen

Lotte Lammertyn en Andreas Demey
Kasper & Minne

Ine Lammertyn en Rogier Depreitere
Ellis & Maren

Siel Lammertyn

haar zus Nicole en echtgenoot en hun kinderen

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

de familie detavernier - Demuytere
de familie Lammertyn - De Neve

Wij danken haar huisarts dr. Michiel Panhuysen
de dokters en het personeel van het UZ Gent,
in het bijzonder dr. Van Tilborgh en dr. Van Vlierberghe

Een stil moment bij Marleen kan in het funerarium Cocquyt
(kerkhof Lovendegem - Kasteeldreef)
op zondag van 11 tot 12 uur, op maandag en dinsdag van 18 tot 19 uur.