

Wat het Einde
lijkt te zijn
wordt tot
een nieuw Begin



Mevrouw

Henriette De Ridder

Echtgenote van de heer Ignace De Conynck † 1991

Geboren te Gent op 10 februari 1939 en
door een natuurlijke dood overgegaan
naar een nieuw Begin op 13 mei 2020.
Gesterkt door haar geloof en
door het gebed van de Kerk.

Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt
om in beperkte kring afscheid te nemen
van 'Ons Moederke - Ons Oma'
tijdens de plechtigheid
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem.

Daarna begeleiden we onze overledene
naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats van Lovendegem.

9920 Lovendegem, Violierstraat 7
9041 Oostakker, Stefaan Glorieuxlaan 28
9820 Schelderode, Carl Plissartstraat 31

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

Zij is en blijft ons Moederke en de lieve Oma van

Elsie en Peter De Conynck - Van de Vaerd

Elke en Thorsten
Nika
Jeroen †
Kim en Femke
Jona

Erik en Daphné De Conynck - Ployaert

Delano
Dedan
Dio

Anneke en Donny De Conynck - Van Peteghem

Melody en Diego
Taïssa en Robrecht

Delen mee in onze rouw:

de families De Ridder - Roels
De Conynck - Van Holderbeke

Onze oprechte dank aan

het Doktershuis-Vinderhoute
Familiehulp
het Wit-Gele Kruis
allen die ons Moederke met vreugde omringden