

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje,
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe.
Maar op een keer,
dan ben je aan je
laatste beetje toe.

Toon Hermans



Mevrouw

Denise VERMEULEN

Echtgenote van de heer Omer VANDER CRUYSSSEN † 1996

Geboren te Gent op 4 mei 1920 en thuis te Lovendegem
vredig van ons heengegaan op
23 februari 2020.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op zaterdag 29 februari om 11 uur.

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.30 uur in de rouwkapel van de kerk.

Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats bij haar echtgenoot
in het familiegraf op de begraafplaats van Lovendegem.

Een stil moment bij de overledene kan
in het funerarium Cocquyt -kerkhof Lovendegem-
op donderdag en vrijdag van 17 tot 18 uur.

Diep bedroefd om het afscheid, maar dankbaar
voor al wat wij van haar mochten ontvangen,
delen u dit mee:

Johan en Rita Hamerlynck - Vander Cruyssen
Karen en Edwin, Fay, Coco en Lotte
Sannie en Rob, Martijn en Tristan
Frank en Esther, Yanick en Matiz

Eddy en Francine Van Hoofstat - Vander Cruyssen
David, Lien en Maarten, Matthias
Ruth

Dirk Vander Cruyssen † 2009

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Vander Cruyssen en Vermeulen

Wij danken oprecht:

haar huisarts dr. Michiel Panhuysen
het Wit-Gele Kruis
Familiezorg

Rouwadressen:

1083 HD Amsterdam, Mensinge 52
9920 Lovendegem, Mimosastraat 23

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be