



Strooi uit mijn as
Dat wat ooit mijn lichaam was
De weg kan vinden
Naar wolk en zee



Liefdevol aandenken aan

De heer

Raphaël DE VRIESE

Echtgenoot van mevrouw Ernestine HUYGHE † 1975

geboren te Evergem op 3 juni 1936
en onverwacht van ons heengegaan
in het AZ Sint-Lucas te Gent,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

Wij danken u voor uw medeleven.

Als ik doodga, begraaf me dan niet

Verstik me niet onder een zware steen

Maar laat me de kans om vrij te zijn

En te gaan over de grenzen van de dood

Mee met de wind als de witte vogels
En de groene natuur

Die ik bewonderde tijdens mijn leven

Tijdens mijn vele, vele fietstochten

En wandelingen.